



livet

EN LITEN TIDNING FRÅN BJÖRKÖ MISSIONSKYRKA MARS - MAJ 2009

Linnéa älskar träd

Kärlekens ögon

”Ja,
ge oss den nya blicken
som kan se!”

Så ber vi i en av de böner som används när vi firar nattvard i Missionskyrkan. Vi ber om en ny blick – en blick som kan se. – Se vadå?!
Till lärjungarna sa Jesus:
”Men saliga era ögon som ser och era öron som hör.”
– Ser vadå?! Hör vadå?!

Likaväl som vi människor kan öva upp våra yttre sinnen; synen och hörseln, känslan och smaken, lukten. Genom att träna oss på olika sätt. Så kan vi öva upp våra inre sinnen. Dessa sinnen är förankrade djupt i våra personligheter, har med hjärtat att göra. Och kan också tränas. – Framför allt genom stillhet, närvaro och bön. Lycklig är den, som kan: se med kärlekens ögon och höra med kärlekens öron! Lycklig är den, som kan känna smak och doft, och som kan beröra och ta emot beröring! I kärlek. Den människan lever i himlen här på jorden. Den människan kan vara du, och jag. Ibland.

Återigen kommer jag att tänka på Selma Lagerlöfs ord i slutet av berättelsen om ”Den heliga natten”. Hon skriver:

**Bohus-Björkö
Missionskyrka**
Bäckevägen 31
Box 13
430 94 Bohus-Björkö
www.bjorkomissionskyrka.se
Pg 439 67 07-4
Tel: 961709

Ordf
Britt-Marie Törnkvist 929191

Pastor:
Lena Sollerman
Tel: 872819 - tala in ett meddelande, så ringer jag upp
Lena.Sollerman@bildanu

**SMU
Ordf:**
Viktor Weismark
961865

Ungdomsledare:
Tommy Tillander
511317

Redaktion:
Conny Nylén
Lena Sollerman

Omslag:
Linnéa Jägrud, kramar den stora alen i Kolvik

”*Detta skall du komma ihåg, ty det är så sant, som att jag ser dig och du ser mig. -Det är inte på ljus och på lampor, som det kommer an, och det ligger inte vikt vid måne och sol, utan det, som är nödvändigt, det är, att vi äga sådana ögon, som kunna se Guds härlighet.*”

Redan nu – Ännu inte.
En gudomlig paradox.
Som det befruktade ägget: däri finns allt ifrån början – en människa i vardande!
Som fröet: däri finns allt ifrån början – en växt, ett helt träd!
Som himmelriket. Margareta Melin skriver:
Himmelriket bär vi inom oss.
Varats fasta grund.
Ett hemligt frö,
med ousinlig kraft och gränslös glädje.

Tänk att ha ögon,
som kan se Guds härlighet! – I det vardagliga och i våra omständigheter, hos varandra och i människor vi möter. .. hos oss själva ..i naturen och i allt som lever ..i allt som finns.

På väggen i mitt arbetsrum
har jag en text,

som jag fick i present en gång av en mycket god vän.
Hon har illustrerat texten med en ditmålad kastanj och orden lyder:

Men i detta som är ligger meningen i det som var likt en mogen frukt.

Och i detta som är ligger meningen för det som skall komma lik ett naket frö.

Så blir det förgångnas frukt ett frö som måste jordas för att leva.

Redan nu – Ännu inte.
En gudomlig paradox:
Livets mysterium.
Sådana ögon är en nåd att stilla bedja om,
så här i början av ett nytt år. I ljusets tid. – Kärlekens ögon.

Ja tack,
ge oss den nya blicken som kan se!

Hälsar så gott,
pastor Lena



”Jag vill ha mystiken och förundran kvar”

Som tolvåring stod Linnéa framför havet och lovade att hon skulle rädda naturen.

På Tv har Bjoerndalen skjutit bort sin guldmedalj på sista stå. Kakelugnen värmer skönt i vinterkylan. Ute ligger snön vit för andra veckan även om temperaturen idag ger takdropp och blöta vägbanor. Det är svårvallat. Jag har stämt träff med Linnéa Jägrud om en stund. Vi ska ta en promenad för att tala om skogens och naturens samspel, om hennes engagemang för moder jord och hennes förundran över de små detaljerna i naturen. Kränger på mig de bruna termobyxorna för att inte frysa när jag ser henne komma vid grinden. Vi tar vägen förbi skolan och hon talar

om minnesträdet som hennes scouter berättat om. – Det måste vara så att trädet berättar om sina minnen om man står där nära trädet, säger hon på Västergårdsvägen när vi passerar skolan. Hon fortsätter och berättar om trädet en lång stund och jag frågar till sist om har ett så personligt förhållande till varje träd. – Man måste behålla mystiken kring träden i mitt jobb annars blir det för mycket vetenskap.

Linnéa jobbar som biolog på Skogsstyrelsen som har till uppgift att vårda den svenska skogen.

Vi svänger vänster förbi gamla skolan och blir stående framför en stor säl på vägen ner mot Kolvik. – Det här trädet är oerhört viktigt för bina på våren, säger hon. När bina har ont om mat på våren kan de få det här när de små videkissarna blivit blommor. Hon berättar också att hon brukar sjunga ”sov du lilla Vidar ung” när ettåringen Vidar ska sova därhemma. – Vidar betyder skog, fyller hon i när vi fortsätter ner mot Kolvik.

Vi talar om hur viktig biologisk mångfald är. – Människa får inte ta bort något som finns i naturen, vi vet inte vad just den växten spelar för roll och i framtiden kan vi få nytta av den, säger hon. Vi går vidare och Linnéa berättar om

samspelet i naturen om olika biotoper och tar en liknelse från ett höghus där det finns många lägenheter och rum. – Någon trivs bäst men ljusa tapeter en annan med randigt, säger hon och beskriver vad vi ser framför oss. – Här finns också olika rum för djur och växtlighet. Vi blir stående vid Inger och Antons hus och blickar ut mot väster. Ängar, småbuskar och berg ligger mellan oss och farleden. Här har människan odlat landskapet för att få mat.

– Den här busken kan vara vardagsrum för gråsparv och kök för gärdsmyg, säger hon och pekar. Vad menar du, kök och vardagsrum? Hon förklarar att en art använder detta rum, busken alltså, som skydd och en annan art som ett ställe att fånga sin mat på en tredje att para sig i. – Det är ett oerhört samspel som jag inte kan sluta att förundras över, säger hon.



Hon berättar om strömstaren som är beroende av att stenarna ligger på ett visst sätt i bäcken för att de ska komma åt sin föda. Om sländan som bygger ett hus till sin egen rumpa och därifrån på något sätt också ett fångstnät för att kunna äta upp sig till den veckan hon har på sig, som flygande slända, att hitta en partner för att para sig. – Detta förundras jag över, och vi människor

får inte blir herrar i detta känsliga system, säger hon och vänder sig mot mig för att verkligen understryka vad hon säger. Inte herrar över naturen. – Eftersom vi är tänkande varelser till skillnad för djuren har vi en moral att vårda detta efter vår kunskap, säger hon.

Vi går vidare och ser i snön hur koltrasten letat efter föda under äppelträdet. När Linnéa var tolv år lovade hon att

hon skulle rädda naturen. Hon stod framför havet och lovade detta. Inspiration hade hon fått i scouterna hemma i Kode. Hennes pappa hjälpte henne att hitta marinbiologskolan i Lysekil på gymnasiet. Därefter läste hon på universitetet och nu jobbar hon som sagt på Skogsstyrelsen. I ett samspel med skogsägare kan de

teckna ett avtal med en skogsägare att han ska vårda sin skog och för det för de betalt.
– Ibland kan jag åka förbi en skog och veta att jag varit med och medverkat till att just den skogen vårdas på ett bra sätt, säger hon och förklarar sedan hur man kan se hur långt våren kommit på alträdet framför dasset i Kolvik.

– Ser du att det skimrar i lila på toppen. Mot den grå himmelen anar jag en lila färg på toppen av grenarna. Ju starkare färg desto närmare våren har vi kommit.

Solen bryter igenom och Linnéa säger ”där har vi motorn som styr allt”. Ljuset och värmen. Den ska även i år

väcka hela naturen till liv ur vinterdvalan. Men än så länge råder ”sov du lilla vide unge, än så är det vinter,” sov du lilla Vidar-unge, än så länge är mamma ute och berättar för Conny om hur naturen hänger ihop på ett förunderligt sätt.

Conny Nylén



Israel - Palestina - är fred möjlig

Den femte april kommer Gustaf Ödquist till Björkö för att tala över ämnet Israel – Palestina – är fred möjlig?! Gustaf har under tre år i början av 2000-talet jobbat på Svenska Teologiska institutet i Jerusalem och som hjälp till den palestinska kristna biskopen Munib Younan.

livet ringde och ställde några frågor inför samlingen.

– Varför vill du komma hit och tala om Israel- Palestina.

– Jag tycker det är viktigt att vi samtalar om dessa frågor för att försöka förstå vad som händer därnere. Det är viktigt att inte släppa engagemanget nu när vi inte längre får så mycket nyheter därifrån.

– Varför är du så engagerad i den här frågan?

– Min fru Ingrid och jag fick förmånen att bo och jobba därnere under tre år.

– Är fred möjlig?

– Jag vill ju tro det, men då måste andra aktörer in och hjälpa till. Det verkar inte som parterna klarar av det själva. Det måste bli ett slut på allt mänskligt lidande.

– Vad säger du om det som hänt i Gaza nu?

– Det är fruktansvärt, men jag var inte överraskad. Vapenvilan var mycket skör och detta har inte fört freden framåt. Det har bara blivit ett stort

mänskligt lidande på bägge sidor och dessutom ökat på oförsonligheterna. Polariseringen har ökat.

– Vad kan kyrkan göra?

– Vi kan stödja de krafter som jobbar för fred och rättvisa så att internationell rätt och mänskliga rättigheter ska efterlevas. Vi kan också försöka stödja de kyrkoledare därnere så att de kan utnyttja sina internationella nätverk för att utmana till en politisk lösning.

– Vad kan vi i Sverige göra?

– Vi kan hålla oss informerade och inte låta hopplösheten krama ihjäl oss. Vi kan också hävda att internationell rätt och mänskliga rättigheter gäller därnere som överallt annars i världen.

– Jag vet att din fru Ingrid åkte ner för någon månad sedan för att jobba i ett ekumeniskt projekt i det krigsdrabbade Gaza.

– Det har ännu inte beviljats inresetillstånd för att få komma in i Gaza för att få jobba med de traumatiserade barnen hon kom dit för att göra.

Välkommen till Missionskyrkan på Palmsöndagen för att höra mer av vad Gustaf har att säga. Kanske får vi då också reda på om Ingrid någonsin fick tillstånd att komma in till Gazaremsan för att jobba med de barn som farit illa i kriget.



Gustaf Ödquist i dörren till Hjällbo kyrka där han är kyrkoherde i Angereds församling

KALENDARIUM

PILGRIMSMÄSSA

varje onsdag morgon 9.00

MEDITATION

varannan onsdag kväll
19.00 jämna veckor

MARS

1 söndag 11.00

Gudstjänst Leif Hergren kören
Amadeo Evelyn Svenninghed
Missionskyrkans stora Konstlotteri startar!

1-3 Konfirmandgruppen på skidresa
till Hovfjället

8 söndag 11.00

Tack gode Gud för alla mammor
Gemensam gudstjänst i
Björkö kyrka Lena Sollerman
Konfirmanderna medverkar
tillsammans med kören Vågspel

12 Torsdag 16.00

Träff för daglediga i Björkö kyrka

12 - 15 Retreat på Wettershus
se sep. inbjudan!

15 söndag 11.00

Gudstjänst med nattvard Margareta Björn
diakonisekreteare i Missionskyrkan
Leif Hergren Offerdag för diakon- och
pastorsutbildningen Evelyn Svenninghed

21 lördag 11- 14

Pilgrimsvandring med matsäck

22 Söndag 11.00

Gudstjänst på Marie bebådelsedag
Undrens tid är inte förbi
Conny Nylén samtalar med Ingemar
Alexanderson, Lena Sollerman

28 lördag 15.00

Väffelmarknad Konstlotteriet avslutas
Servering

29 söndag 11.00

Gudstjänst Lena Sollerman
Ulrika & Jakob Sollerman
Församlingsmöte

18.00

Kulturkväll i Missionskyrkan.
Uruguay - enkel biljett Med hjärtat kvar i
Montevideo berättar Ebba Nylén om
sin praktik på förskolan Abuèlo Oscar
Mingel-mat

APRIL

5 söndag 11.00

Gudstjänst på Palmsöndagen
Leif Hergren Martin Svanström

18.00

Israel-Palestina – är fred möjlig?!
Kyrkornas gemensamma föredrags- och
samtalskväll i Skutan.
Gäst: Gustaf Ödquist
Servering Bildspel Conny Nylén

Stilla Veckan 19.00

Gemensamma passionsandakter:
6 måndag Björkö kyrka
7 tisdag Missionskyrkan
8 onsdag Björkö kyrka

9 Skärtorsdag 19.00

Getsemaneafton; kvällsmat avslutas med
nattvard Lena Sollerman
Tommy Tillander Christer Sollerman

10 Långfredag 11.00

Gudstjänst Lena Sollerman
Charlotta Alexanderson Paul Peeters

Påsk

12 Påskdagen 11.00

Uppståndelsegudstjänst Lena Sollerman
Barnkör, Amadeo, Criss Cross

13 Annandag påsk 11.00

Gemensam Emmaus-mässa i Björkö kyrka
Konfirmanderna medverkar

16 Torsdag 16.00

Träff för daglediga i Missionskyrkan

18 lördag 11 - 15

Pilgrimsvandring med matsäck

19 söndag 11.00

Gudstjänst med små och
stora Lena Sollerman
Nya medlemmar hälsas välkomna.
Rebecca Zandén & Tommy Tillander
Offerdag för Västra Götalands distrikt av
SMK
20.00
Konsert: DU Å JAG, LIVET!
Egna texter och andras sånger med sång-
ensemblen Iris, Betlehemskyrkan
Carin Åkesson

26 söndag 17.00

Söndagkväll i Skutan: *Sjung dig frisk!*
Musikterapeut Birgitta Andersson

30 Valborgsmässafton 19.00

Vi hälsar våren med sång & musik, vårtal,
eld och servering.

MAJ

3 söndag 11.00

Gudstjänst Leif Hergren
Mårten Larsson, oboe,
Kenneth Franzén, slagverk.
Evelyn Svenninghed, piano

20.00

Ungdomsgudstjänst med konfirmanderna,
ledarna och musiker

9 lördag 11 - 14

Pilgrimsvandring med matsäck

10 söndag 11.00

Gudstjänst med nattvard Lena Sollerman
Charlotta Alexanderson
Maria Redvall-Alexanderson

17 Söndag 11.00

Gudstjänst Claes Lager
Evelyn Svenninghed

24 söndag 17.00

Församlingens Vårkonser med stora och små
Servering

30 Pingstafton 15.00

Konfirmandernas gudstjänst
16.00

Fest för konfirmanderna med familjer

Pingstdagen 11.00

Konfirmationshögtid med nattvard i
Björkö kyrka

Kan du se Gud i vårens grönska?

Anita Larsson, pensionär

– Ja, det är klart att det måste finnas någon stort bakom allt det vackra som kommer upp på våren.

Jag tänker speciellt på blåsipporna som jag vill följa när de kommer. Det drar att gå dit och jag är där flera gånger. Först när det bara finns några utslagna sedan, någon vecka senare, är de ännu fler. Det är roligt att ha Pjonken som ett utflyktsmål när man får gäster.

Christina "Kicki" Nyman,
stud, byggnadsvård

– Absolut. Allt verkar så genomtänkt. Det kommer i rätt tid, det måste finnas en tanke bakom. Hörde om en stork som kom tillbaka till samma rede varje år. Dessutom på samma dag varje år.

Min favoritpromenad på våren är stigen ner till Timmerviken. Att följa våren med både blåsippor och vitsippor är stort. Där finns också många fåglar som sjunger vackert. Det är inte en slump, måste finnas någon bakom som ordnat det så fint.