



livet

EN LITEN TIDNING FRÅN BJÖRKÖ MISSIONSKYRKA • JUNI - AUGUSTI 2014



**Frön av hopp
– en pilgrimsresa**



**Trevlig
sömmar!**
önskar Livet-redaktionen

Björkö Missionskyrka

Bäckevägen 31
475 37 Bohus-Björkö
Pg: 439 67 07-4
Tel: 031-96 17 09

Hemsida

www.bjorkomissionskyrka.se

Pastor

Emma Rudäng
Föräldraledig fr.o.m 2014

Vice församlingsföreståndare

Lena Sollerman
070-897 25 24

Ordförande

Liselotte Engström
070-392 91 66

Musikledare

Evelyn Lidebo Svenninghed
070-385 88 93
evelynlidebo@hotmail.com

SMU

smu@bjorkomissionskyrka.se

Konfirmation

Ledare: Peter Lindh
073-815 55 88
peter@tabor.se

Ansvarig utgivare

Björkö Missionsförsamling, © 2014
Redaktionen: Emma Rudäng, Christer Zandén,
Elon Svenninghed, Göran Sveningzon

Frön av hopp på väg (upp) till Jerusalem

Veckan före de kristnas Stilla Veckan, som leder fram till passionstid och Påsk, och pesach, den judiska påsken, gjorde en grupp svenska pilgrimer från olika delar av landet en resa genom Det heliga landet. Det var i studieförbundet Bildas regi. Med utmärkta ledare i Ulf Schöier, pilgrimspastor, och Tina Bergenbrink, resepedagog.

Genom israeliska och palestinska områden vandrade vi, eller åkte buss. En sorts solidaritetshandling, i sökandet efter hoppfulla tecken på fred. Hopp? -Hur kan man tala om, eller ens tänka på, ordet hopp?! I en häxkittel som Mellanöstern, bland araber, palestinier och israeler, muslimer, kristna och judar. Där konflikter av så många slag jäser under ytan, och rätt som det är exploderar. Nerifrån eller uppifrån. Mitt bland människorna. Med enorma lidanden och förstärkt hat som följd.

Be, kan man! Be till Gud och låt hjärtat fyllas av kärlek. "Till marken vi beträder, till människor vi möter, till vårt eget kärlekstörstande jag.", för att citera en pilgrimsbön. Längs vår vandring mötte vi många vänliga, engagerade, kärleksfulla och

gränsöverskridande människor. Några av dom vill jag berätta om här.

"Det handlar om kärlek", sa han. Guiden som vandrade med oss genom Jesu barndomsstad Nasaret var sufier; tillhörande en mystik gren av sunni-islam. En muslim, alltså. Som berättade, med så stor värme och glädje, om gemenskapen mellan de kristna och muslimerna i staden. Såväl socialt som i gudstjänstliv (!). "Vi är alla Abrahams barn", sa han. "Och Jesus är en mycket viktig person också för oss." Och som ett uttryck för muslimernas respekt för den kristna traditionen, så höll man sina affärer stängda på söndagar. Vilket



gjorde att vår första dag på resan blev en extra stilla dag, med utrymme för reflektion och bön längs vandringen.

Varmt längs Jesus trail.

Bitvis följde vi vandringsleden "Jesus trail". Spårad och iordningställd av ett judiskt par. – Ännu en överraskande och glädjande upplysning om gränsöverskridande verksamhet! Det var mycket varmt. Vi vandrade ner till byn Tabgha, där man tror att det stora brödundret skedde. -Minns du berättelsen? När Jesus välsignade fem bröd och två fiskar, så att alla blev mätta. Därifrån till Kafernaum, längs Genesarets sjö och upp på Saligprisingarnas berg - så vidunderligt vackert! Kristi kors-blommor; Passionsblomman, visade oss vägen.



"Hata inte, älska!"

Efter check-pointen, en av många välbevakade passager mellan israeliskt och palestinskt område, vid staden Jenin, väntade oss fader Ferras. Präst

och föreståndare av den melkitiska församlingen, tillhörande både den romersk katolska och ortodoxa kyrkofamiljen. I byn Zababde, med 3000 kristna och 5000 muslimska invånare, lever församlingen i god gemenskap med alla.

Sedan FN's gränsdragning 1946 har församlingen utvecklats från 0 till 150 medlemmar. Som arbetar för att hjälpa barn och ungdomar, utan urskillning, till studier vid skola och universitet. Och vi bidrog genom att handla hantverk av olika slag. Fader Ferras övertygade oss att bli vänner till de fattiga palestinierna, men också att bygga broar av goda relationer till våra judiska systrar och bröder. För så, bara så, skapas fred. "Hata inte, älska alla!" sa han. Igen och igen. "Be för alla: judar, araber, palestinier, kristna ...!"

"Never forget me!"

Med fader Ferras brinnande ord om kampen för fred i våra hjärtan gick vår pilgrimsfärd vidare. Från Auja, en mindre ort i öknen utanför Jeriko, vandrade vi tillsammans med en ung, beduinsk guide genom den heta öknen till Frestelsernas berg. En uttorkad, stenig ravin satte våra kroppar på hårda prov.

"Inshalla, inshalla, inshalla!"

Den starkaste upplevelsen av vår pilgrimsvandring genom det heliga landet som en solidaritetshandling (ja, kan jag våga säga fredsskapande aktivitet?) var på vägen upp till Betlehem. Från alla håll hälsades vi hjärtligt, med rop och vinkningar. Att

vi, västerlänningar, valde att passera genom palestinskt område var en stor sak för människorna. Plötsligt kommer en liten kille springande över vägen, och döm om vår förvåning: en efter en tar han oss i hand, bugar, strålar och hälsar oss med Guds välsignelse på sitt språk: Inshalla!



Upp till Jerusalem.

Olivberget, Getsemane trädgård, via Dolorosa, Trädgårdsgraven, kyrkor av många slag ... Att vandra här, i Jesu och lärjungarnas fotspår, kan inte beskrivas. Det väcker så mycket inom, av både tankar och känslor.

På fredagseftermiddagen var det dags för ännu ett mäktigt, gränsöverskridande möte. På vandring genom de judiska kvarteren i Jerusalem och därefter vid västra muren, där den judiska sabbaten inleds med stor högtid och fest, fick vi en gripande föreläsning av Hanna, vår judiska guide. Väl insatt i såväl judiska, som muslimska och kristna traditioner och bruk. Hanna talade starkt om sin kärlek till sitt judiska arv, samtidigt som hon fördömde Israels ockupation av palestinska områden och orättfärdiga gränsdragningar.

Hoppet står till kvinnorna.

Mitt i det palestinska kvarteret i Jerusalem, i ett hus ägt av den utrotningshotade armeniska kyrkan, ligger Bildas studiecentrum – Swedish Christian Study Centre. Som ett nav, eller ett hjärta. I en kaotisk blandning av traditioner, läror och liv. På studiecentret sker många överskridande möten mellan människor, som under vår sista kväll på pilgrimsvandringen.

Tre välutbildade, moderna, gränsöverskridande och radikala kvinnor berättade för oss om sina liv och sin bakgrund, och delade med oss sina tankar och förhoppningar inför framtiden. En var palestiniere och muslim, en var kristen tillhörande

armeniska kyrkan och en var fransyska, som konverterat till judendomen via sin judiske man. De kände varandra väl, personligen såväl som genom sina



yrken på universitet och högskolor. De hänvisade till varandra. De samarbetade: i syftet att öppna ögonen på sina studenter om tillståndet i det heliga landet och vägar mot framtiden. Och de var överens om att hoppet om fred står till kvinnorna.

Uppfyllda, och genomlysta av vikten av goda relationer människor emellan, vet vi idag mer om vad som skapar fred i en konfliktfylld tillvaro. -Små frön av hopp har stark sprängkraft!

Kalendarium



Juni

1 sön 11.00

Musikgudstjänst med ungdomskören "Confetti" från Halmstad under ledning av Jessica Nylander

8 sön 11.00

Pingstdagen. Gudstjänst med nattvard. Lena Sollerman. Kören Amadeo

14 lör 11 - 14.00

Pilgrimsvandring i samverkan med Gbg:s pilgrimscentrum. Mässa firas längs vägen. Bra kläder och skor, matsäck! Samling och start/mål vid Missionskyrkan. Lena Sollerman

14 lör - 15 sön 08.00 • Bönedugn

Bönedugn i Missionskyrkan med början lördag kl 08.00 t.o.m söndag kl 08.00. Lista för bokning av tider och deltagande finns uppsatt i kyrkan. Vi hoppas på god uppslutning.

15 sön 11.00

Högtidsgudstjänst i Björkö Kyrka. Heliga trefaldighets dag. Gemensam vandring till Missionskyrkan, undertecknande av det nya ekumeniska avtalet kyrkorna emellan. Christer Holmer. Lena Sollerman.

22 sön 18.00

Sommarsång på Björkö. Missionskyrkan. Den helige Johannes Döparens dag. Ingemar Linderås Evelyn Lidebo Svenninghed m.fl

29 sön 10.00

Gemensam söndagsmässa i Björkö Kyrka. Lena Sollerman

Juli

2 ons 20.00

Sommarmusik på Björkö. 🎵 Missionskyrkan. "Frihet vår längtan" Evelyn Lidebo Svenninghed: piano, sång. Kristofer Nilsson: gitarr Philip Svenninghed: gitarr, sång Gabriel Svenninghed: piano, sång Kenneth Franzén: slagverk Tom Frode Tveita: bas

6 sön 10.00 OBS TIDEN!

Gemensam Gudstjänst i Missionskyrkan. Tema: Förlorad och återfunnen. Ida Kohlén



Välkommen till våra musikkvällar
"Sommarmusik på Björkö"!

9 ons 20.00

Sommarmusik på Björkö.
Missionskyrkan.
Martin Svanström Trio.
Erik Ivarsson: gitarr
Martin Egnell: kontrabas
Martin Svanström: saxofoner

13 sön 10.00

Gemensam Gudstjänst i Björkö Kyrka
Tema: Att inte döma. Lena Sollerman

16 ons 20.00

Sommarmusik på Björkö.
Björkö Kyrka.
"Kom ut till stränderna"
Taube-kväll med Frenberg's.

20 sön 10.00

Gemensam Gudstjänst i
Missionskyrkan. Apostladagen.
Christer Holmer

23 ons 20.00

Sommarmusik på Björkö.
Björkö Kyrka. "På sköna gröna ön"
Keltisk musik med West of Eden Trio.

27 sön 10.00

Gemensam söndagsmessa
i Björkö Kyrka. Claes Lager.

30 ons 20.00

Sommarmusik på Björkö.
Björkö kyrka.
"Om sommaren vill vi sjunga".
Ebba Knutsson
Karolina Nyström
Frederick Ogéus

Augusti

3 sön 10.00

Gemensam Gudstjänst
i Missionskyrkan. Kohlén.
Rebecca och Christer Zandén

10 sön 10.00

Gemensam Gudstjänst i Björkö Kyrka
Tema: Andlig klarsyn. Leif Herngren

17 sön 10.00

Gemensam Gudstjänst
i Missionskyrkan. Tema:
Goda förvaltare. Christer Holmer.
Musik.

24 sön 11.00

OBS TIDEN!

Gudstjänst. Barnvälsignelse.
Tema: Nådens gåvor.
Evelyn Lidebo Svenninghed

31 sön 11.00

Gudstjänst med nattvard
Tema: Tro och liv
Lena Sollerman





SMU SCOUT

Vi drar igång igen till hösten (början av september. Håll utkik på affischering samt hemsidan). Varje onsdag kl.18:30 till ca 19:30 i Missionskyrkan. Du är välkommen till scout om du går i 4:an eller uppåt.

På scouterna lär vi oss om friluftsliv genom att laga mat över öppen eld, tälja, såga m.m. Vi leker även en hel del och lär oss samarbeta i grupp.

Kontaktperson: Maria Nejdeshö:
0730-41 41 95

Årets scoutläger är på Åsengården i Vänga 14-19 juni! Vi blir 21 deltagare från Björkö. Totalt samlar lägret ca 250 scouter.

BARNRYTMIKEN

Sommaruppehåll. Håll utkik på vår hemsida om höststarten!

VANDRARHEMMET SKUTAN



Boka boende på Björkö!

I anslutning till Björkö Missionskyrka finns ett vandrarhem med 20 bäddar fördelade på 6 rum, samt en liten lägenhet med 3 bäddar, eget kök och toalett. Förfrågningar och bokningar görs på skutan@bjorkomissionskyrka.se eller tel. 0700-544644. Mer info finns på: www.bjorkomissionskyrka.se/skutan



KOM O SJUNG!

KÖRSÅNG I AMADEO



Håll utkik på hemsidan för info angående höstens program. Kontaktperson: Evelyn Lidebo Svenninghed, 0703-85 88 93.



PILGRIMSLIV

Vandra den permanenta pilgrimsleden Frälsarkransen. När som helst. Start Kaveldunsvägen. "Slingan" är 2,5 km. Bänkar att vila på finns längs vägen. Frälsarkransar och böcker finns att köpa i Skeppshandeln i Björkö hamn. - God tur! Eller, som pilgrimerna säger: Pax et bonum!

Pilgrimsliv vid havet!

På Björkö och på Marstrand, på Gotland och i Spanien. - Vandringar, retreatar, goda samtal. Se folder och information på www.bjorkomissionskyrka.se (länken "Pilgrimsliv")

Välkommen med!

Kontakt: Lena Sollerman, lensollerman.se