



Olivet

TAIZÉ

**LEONARD
COHEN**

**ÖNSKAN OM
GEMENSKAP**

**TOMAS
BOSTRÖM**

Taizé:
...byggstenar av fred, frid och försoning...



Taizé

”Åh, Taizé, denna våraning!”



Det var den förre påven, Johannes-Paulus II, som uttryckte sig så poetiskt vid sitt besök i Taizé. ”Att färdas genom Taizé är som att ta vägen förbi en livgivande källa”., sa han. -Och jag håller med!

Det är inte den vackraste plats jag har varit på – fast omgivningarna, landskapet Bourgogne i östra Frankrike, är ljuvligt. Grönt och böljande. Nej, det är något med Taizé som man bär med sig resten av livet; som en inre skönhet, en skatt, en hemlighet ... Att leva av, att tänka på och längta tillbaka till.

Påven fortsatte med att säga till de många unga som samlats i Taizé:

”I vår tids alla kyrkor och kristna samfund, ja, till och med bland världens ledande politiker, är brödernas komunitet i Taizé berömt för sin förmåga att ingjuta tillit och hoppfullhet hos unga människor.”

En enkel längtan

Allt började 1940 när broder Roger, 25 år gammal, lämnade sitt hemland Schweiz för att slå sig ner i Frankrike, som hans mor kom ifrån. När det Andra Världskriget började tänkte han också på sin mormor, som under Första Världskriget hade hjälpt nödständla, och kände sig nu manad att göra något liknande. Den lilla byn Taizé, där han slog sig ner, låg inte långt från

gränsen mellan den ockuperade delen av Frankrike och den fria. Den låg alltså bra till för att ta emot människor som flydde från kriget. Några vänner i Lyon var tacksamma över att kunna ge adressen i Taizé åt personer som behövde sätta sig i säkerhet.

En längtan växte fram inom broder Roger; att bilda en gemenskap, en kommunitet, av bröder. Som var villiga att överlåta

sina liv åt Gud, och som ständigt skulle sträva efter ömsesidig förståelse och försoning. Ett brödraskap, där godhet och enkelhet alltid skulle stå i centrum. Se där, något av hemligheten i Taizé! Broder Roger skriver: *”Längst inne i människans väsen finns det en längtan efter en närvaro, en stilla önskan om att få uppleva en gemenskap. Låt oss aldrig glömma att en enkel önskan om kontakt med Gud redan är början på tron.”*

Inre liv och mänsklig solidaritet. Idag består brödraskapet av ett hundratal bröder, som tillhör den katolska eller olika protestantiska kyrkor. De kommer från mer än tjugofem olika länder. Genom sin

blotta existens är kommuniteten en ”gemenskapens liknelse”; ett konkret tecken på försoning mellan kristna från olika kyrkor och länder som ibland stått emot varandra.

Bröderna i kommuniteten förtjänar sitt uppehälle genom sitt arbete. De tar inte emot några gåvor. Detta gäller även arv: om någon av bröderna ärver något från sin familj så skänks pengarna till mycket fattiga

människor någonstans i världen.

Vissa bröder bor bland människor i utsatta lägen på olika håll i världen. Det gäller ibland att vittna om fred, ibland om att stå vid lidande människors sida. Idag lever några bröder i smågrupper bland de fattigaste i Asien, Afrika och Latinamerika. De försöker att dela livsvillkoren med dem de har omkring sig, försöker vara en kärleksfull närvaro bland de fattigaste, gatubarn, fångar, döende, människor som blivit djupt sårade av upprott från sina närmaste, övergivna människor.

Broder Roger, grundaren av kommuniteten i Taizé, dog den 16 augusti 2005 vid 90 års ålder. Han blev dödad under en kvällsbön i kyrkan.

Inre liv och mänsklig solidaritet

Hundratals, tusentals unga!

Broder Alois, den nya priorn (ledaren) i Taizé säger:

”Att se alla dessa ungdomar här på kullen, det är som en fest, det är en sådan mångfald.

Det fyller oss med hopp, ett hopp om att en framtid i fred är möjlig för mänskligheten.”

-Vad gör man då, som besökare, i Taizé?

Jag skulle vilja kalla oss som kommer för pilgrimer. Alla är vi ju människor. På vandring genom våra liv här på jorden. Taizé är en rastplats för oss. Trötta, oroliga, osäkra över våra liv och vår framtid, längtande efter mening i tillvaron ... får vi vila en stund från våra vanliga liv.

Lyssna till andra, till oss själva, till Gud. Hämta näring, till kropp och själ, för vår fortsatta livsvandring.

Vi deltar i brödernas regelbundna böneliv, stillhet och tystnad, textläsning på många språk.

Och sångerna! Som böljar fram genom den gigantiska Försoningskyrkan.

Musiken; instrumenten och solörösterna, och alla vi hundratals, tusentals som sjunger! Länga, länge ... tills sångerna sjunger sig själva inom oss. Denna gudomliga upprepning, den kallas meditation. När det inte är bön i Taizé är det undervisning eller samtal eller måltider eller lek eller bara vila. På

kvällarna, när mörkret sänkt sig över Taizé, samlas vi runt ett sorts café för att umgås ett tag innan det är dags att gå och sova.

De längtar efter äkthet

Unga människor idag (kanske också vi äldre?!) är lika trötta på vackra ord som på raljerande och ironier. De längtar efter äkthet. Det löner sig inte att tala med dem om gemenskap, om man inte kan säga ”kom och se!”. Dvs om man inte kan visa dem en plats där denna gemenskap förverkligas. Taizé är en sådan plats, liksom våra församlingar här på Björkö vill vara sådana platser. Det är detta samspel mellan andlig erfarenhet och en kreativ öppenhet för världen, som utgör kärnan i samlingarna i Taizé. Vilka sedan ett flertal år tillbaka har just temat: Inre liv och mänsklig solidaritet.

Kom och se!

Sista veckan på sommarlovet, den 7-16 augusti, planerar kyrkorna på Björkö att göra en gemensam resa till Taizé.

– Kom med och se!

Torsdag den 4 mars kl 19 ges möjlighet att få veta mer. Film- och infokväll i Skutan, Missionskyrkan. Lapp för intresseanmälan finns att få i kyrkorna bl.a.

Längtar och hoppas,
pastor Lena.

MITT GÖMDA JAG

Tomas Boström tolkar Leonard Cohen

Ute ligger snön djup och till kvällen väntas mer snö. En bil passerar förbi kooperativet och från den lilla vita datorn sjunger Tomas Boström Leonard Cohen via Spotify.

Jag slår numret jag fått av Lena Sollerman till Tomas Boström, (inte juristen och fd ministern, han heter Bodström i efternamn). 12 mars kommer Boström till Missionskyrkan för att sjunga Leonard Cohens sånger. I våras gav han ut CDn *Mitt Gömda Jag, Tomas Boström tolkar Leonard Cohen*. – Hej, det är Tomas... Sen följer ett långt rim som jag inte riktigt följer med i. Vi talar lite väder och vind och jag hälsar honom välkommen till Björkö för konserten 12 mars. – Jag kommer nog inte bara att sjunga Cohens sånger, kanske också en egen kommentar till hans texter. Jag blir nyfiken och ber honom förklara. Han talar om sången Suzanne. Hon var Cohens första kärlek.



Leonard Cohen

– Hon var tio år äldre och höll till nere vid floden. Hon var också traktens första hippie, berättar Tomas. Han säger att det är en sång om kärlek kanske om omöjlig kärlek. Och i texten där Jesus är en sjöman förklarar han med att det finns en staty av Jesus nere i hamnområdet som speglar sig i vattnet.

– Det är kanske den spegelbilden Suzanne håller upp när texten i slutet av sången frågar efter kärlek.

Nu inser jag att den här intervjun håller på att fullständigt gå överstyr. Tomas verkar kunna prata hur länge som helst om Cohen, texter och var och varför.

Orden strömmar genom luren likt en flod. Här gäller det att få in honom på rätt spår. Vi tar det från början. Vem är Tomas Boström? – En liten arbetarunge från en bruksort i Småland. Hans pappa jobbade på bruket och mamman hade en butik tillsammans med mormor och morfar.

– Jag kände mig inte hemma någonstans. Blev inlåst på första maj eftersom det bara var de som handlade på konsum som demonstrerade.

Han berättar om sin barnatro och att Jesus var intressant och hans bästa kompis. Redan som nio-åring gjorde han debut som ”profan visartist” – När jag var tretton var jag med och arrangerade den första visfestivalen i Västervik, säger han och beskriver sig själv som en ”kerubliktande tonåring”. Sen började han läsa teologi vid Metodisternas skola Överås i Göteborg eftersom han delade deras förlåtande syn på arvsyndet. – Jag ville också veta mer och få något att skriva om i mina texter eftersom det var sångförfattare jag ville fortsätta att vara.

Tomas utbildade sig till pastor och fick tjänst som pastor i Stockholm där han stannade i fyra år.

Man skulle kunna säga att han är en allkonstnär om man tittar på hans hemsida konkarongen.se Där finns texter, visor, målningar och mycket annat han gjort.

– Jo, där finns mycket. Men jag har aldrig varit rädd för att skryta lite om vad jag gjort, berättar han. Jag ber honom försöka sammanfatta vad hans konstnärskap handlat om. Svaret kommer både snabbt och välformulerat. – Den lilla människans unika eller kanske bättre uttryckt stora värde. Den lilla människans stora värde, upprepar Tomas för att understryka vad han sagt. Så kommer vi in på Cohen och han förklarar att det har varit ett långt förhållande. Till en början ett svartjukeförhållande. – Flickorna grät med Cohen, tröstat med Cohen, älskade Cohen och till och med skar sig själva för Cohen, berättar han. Svartsjukan förvandlades till hatkärlek



Tomas Boström

KALENDARIUM

men han har hela tiden tyckt att låtarna i sin enkelhet varit helt fantastiska. Efter att Tomas sett de gröna och fula karaktärerna i filmen Shrek 2 gå vilse i sina självbilder till låten *Hallelujah* av Cohen ville han försöka göra den på svenska.

– Jag ville avslöja vad folk gråtit, älskat och dansat till utan att de riktigt vetat vad de hört.

Han översatte texten i *Hallelujah* för fyra år sedan och på den vägen är det. Vad är storheten i texterna?

– Han har hela andligheten i sig genom sitt arv, säger han och förklarar att efternamnet Cohen betyder överstepräst på hebreiska. Vi kommer in på Cohens judiska bakgrund.

– Han kan på något sätt stå vid sidan om och betrakta Jesus, samtidigt som han ser Jesus som sin judiska storebror, förklarar Tomas.

Hade Cohen varit samtida med David och Salomo i Gamla testamentet hade han varit en av psalmisterna har Tomas sagt i en intervju i tidningen Dagen i samband med att CDn släpptes i våras. I samma intervju konstaterar han också att ”många av hans mest fanatiska fans är kristna inte judar”. – Det är klart att CDn med Cohens låtar är min tolkning men samtidigt inte bara mina ord.

Han menar att han inte försökt rätta in den i vårt sammanhang vår tid utan mer försökt vara originaltexten trogen.

– Det finns ju mycket jag inte förstår trots att jag jobbat med texterna, säger Tomas.

Det går till så att han först översätter den till svenska och sedan ordagrant

skickar en engelsk text till Cohen för godkännande.

Och jag minns texten från sången Anthem Cohen citerade från flera gånger under konserten i Scandinavium förra hösten:

*Ring the bells that still can ring
Forget your perfect offering
There is a crack in everything
thats how the light gets in*

I Tomas Boströms tolkning:

*Ring alla klockor ring
En sprucken ton gör väl ingenting.
Det finns en spricka i allting.
Det är där som ljuset sipprar in*

Om du sjunger om den lilla människans stora värde vad sjunger Cohen om?

– Om brustenhet. Om det som är skört och spricker.

Tomas har varit på ett par konserter med Cohen. Han minns konserten i Globen förra hösten.

– Ljudet var så bra. Ganska lågt men man hörde varenda stavelse.

Han minns också att lite längre bort på samma rad som han satt prasslade ett par tjejer upp en påse Gott&Blandat.

– De var betydligt yngre än vi andra som vuxit upp med Cohen.

Folk runt omkring tittade visserligen strängt på dem men han tror att de blev kvar med handen i påsen därför att konserten var så bra.

– Han var så tjugig, så bra, avslutar Tomas vårt samtal.

Conny Nylén

Återkommande varje vecka

Onsdag 9.00

Pilgrimsmässa med förbön och samtal

MARS

4 torsdag 19.00

Film och information inför resan till Taizé 7-16 augusti

5-7 fredag - söndag

Konfirmanderna på skidresa till Hovfjället

5-7 fredag - söndag

Fäst vid dig Ungdomskonferens Nimbus
Samarr: Öckeröarnas kyrkor

7 söndag 11.00

Gudstjänst Krets fem ansvarar
Criss Cross

8 - 13 måndag - lördag

Morgonandakter: 8.15 - 8.45
Öckeröarnas närradio 94,1 MHz
Lena Sollerman

10 onsdag 13.00

Sopplunch i Missionskyrkan.
40 kr inkl. kaffe och kaka.
Gäster: Hönö Mandolinorkester

10 onsdag 19.00

Olja och Lejon
Samtalskväll i kyrkorna på Björkö

12 fredag 19.00

Musikkafé i Skutan: *Mitt gömda jag*.
Tomas Boström sjunger sina tolkningar av Leonard Cohens sånger.
Pris: 50 kr inkl. fika



14 söndag 17.00

Söndagkväll i Skutan: Midfastosöndagen
Tema: BRÖD Lena Sollerman
Undervisning, samtal, fika och af-tonbön med nattvard. Offerdag för pastors- & diakonutbildningarna

18 torsdag 19.00

GUD I FILMEN
Kyrkornas gemensamma filmkväll i Björkö kyrka. Gäst: Gunnar Kampe

20 lördag 11-14

Vandring med matsäck.
Pilgrimsmässa firas längs vägen

20 lördag 16.00

Våffelmärknad i Skutan. Servering,
lotterier.

21 söndag 11.00

Gudstjänst på Marie bebådelsedag:
"Må det ske med mig som du har sagt"
Nya medlemmar hälsas välkomna!
Lena Sollerman Evelyn Lidebo-Svenninghed

24 onsdag 19.00

Olja och Lejon
Samtalskväll i kyrkorna på Björkö

Fredag-söndag 26-28

Retreat på Wettershus: *Vaka med mig*
Anmälan, se sep. folder!

28 Palmsöndagen 11.00

Gudstjänst: *Vägen till korset*
Leif Herngren Linn Djurhed
Församlingsmöte

Passionsandakter i Stilla Veckan 19.00

Måndag 29 Missionskyrkan
Tisdag 30 Björkö kyrka
Onsdag 31 Missionskyrkan

APRIL**1 - 4 torsd - sönd**

Pilgrimsretreat på Björkö: *Vandra nära*
Anmälan se sep. folder

1 Skärtorsdag 19.00

Getsemaneafton i Skutan Lena
Sollerman Evelyn Lidebo-Svenninghed
Kvällsmat och nattvard

2 Långfredag 11.00

Gudstjänst: *Korset*
Lena Sollerman Paul Peeters,
Criss Cross

3 Påskaften 23.00

Påsknattsmässa.
Efteråt: Fest! Nattamat och cirkeldans

4 Påskdagen 11.00

Uppståndsegudstjänst
Lena Sollerman Karolina Nyström
Barnkören

5 Annandag påsk 18.00

Emmaus-mässa i Missionskyrkan
Criss Cross,
konfirmanderna medverkar

7 onsdag 19.00

Olja och Lejon
Samtalskväll i kyrkorna på Björkö

8 torsdag 16.00

Träff för daglediga i Björkö kyrka:
"I morgon för 70 år sedan."
Dag Edvardsson berättar om när kriget
kom oss nära.

11 söndag 11.00

Gudstjänst: *Påskens vittnen*
Tove Pilroth Martin Svanström
med vänner

**17 lördag 11-14**

Vandring med matsäck
Pilgrimsmässa firas längs vägen

18 söndag 11.00

Gudstjänst: *Den gode herden*
Lena Sollerman Charlotta Alexanderson
Maria Redvall-Alexandersson
Offerdag för mission i Sverige

21 onsdag 19.00

Olja och Lejon
Samtalskväll i kyrkorna på Björkö

23-25 fredag-söndag,

Konfirmanderna på resa till Skagen
Svenska Sjömanskyrkan

25 söndag 11.00

Gudstjänst, se Björkö kyrka

28 onsdag 19.00

GUD I KULTUREN.
Kyrkornas gemensamma föreläsning-
och samtalskväll i Missionskyrkan
Gäst: David Karlsson.

30 Fredag 19.00

Traditionellt Valborgsfirande med
värtal, vårsånger, tårta och eld!

MAJ**2 Söndag 17.00**

Söndagkväll i Skutan Tema: TRO
Lena Sollerman
Undervisning, samtal, fika och afton-
bön med nattvard

Konfirmationsavslutning**8 lördag 15.00**

Konfirmandernas gudstjänst
alla välkomna! Efteråt: fest för särskilt
inbjudna. Björkö kyrka

9 söndag 11.00

Konfirmationshögtid med förbön och
nattvard Musik av gamla konfirmander-
Missionskyrkan

13 Kristi himmelfärds dag 8.00

Gökotta Vita Sten
Christer Holmer Tommy Tillander

Kyrkokonferens 13-16

Svenska Missionskyrkans
årskonferens i Örebro.
Pilgrimsvandring till konferensen star-
tar måndag 10, se sep. info!

16 söndag 11.00

Gudstjänst: *Hjälparen kommer*
Lena Sollerman Rebecca & Christer
Zandén

23 söndag, Pingstdagen 11.00

Gudstjänst *Det skall komma en tid*
Leif Herngren Tommy Tillander

30 söndag 11.00

Heliga trefaldighets dag *O, store Gud!*
Ann-Louise Dahlberg

Björkö**Missionskyrka**

Bäckevägen 31
Box 13
430 94 Bohus-Björkö
www.bjorkkommissions
kyrka.se Pg 439 67 07-4
Tel: 961709

Redaktion:

Conny Nylén form
Lena Sollerman

Ordf:

Liselotte Engström
929167

Pastor:

Lena Sollerman
Tel: 872819 - tala in ett
meddelande, så ringer
jag upp
Lena.Sollerman@bild-
nu

SMU**Ordf:**

Viktor Weismark
961865

Ungdomsledare:

Tommy Tillander
511317

Omslag:

Tors holme 21 feb 2010
bild: Conny Nylén

Hej, vill du resa med till Taizé i augusti?!

Taizé är en liten by sydost om Paris.

Taizé är också namnet på ett berömt kloster på den franska landsbygden, dit besökare från hela världen - mest ungdomar upp till 30 år- kommer.

För att träffas och prata om viktiga saker, för att sjunga och fira gudstjänst.

Under juli-augusti kan det under en vecka vara omkring 5.000 personer på besök i Taizé, från 80-90 olika länder. - en häftig upplevelse, på många sätt!

Det är ett 90-tal bröder (munkar) som bor i klostret, från flera olika kyrkosamfund. Mest känd för oss svenskar är broder Johan.

Enkelhet.

Dagarna i Taizé kännetecknas av enkelhet. - Vi bor enkelt (i tält), vi äter enkelt, vi deltar i gudstjänster där det är enkelt att känna sig bekväm. Vare sig man har lite eller mycket vana vid gudstjänster.

Mest känt är nog Taizé för det lugna tempot och för de fina sångerna på flera olika språk under gudstjänsterna. Alla som är där deltar i ett dagsprogram med korta gudstjänster i kyrkan (böner), samtalsgrupper tillsammans med ungdomar från andra länder, enkelt arbete som att dela ut mat eller städa och naturligtvis en massa fri tid för att lära känna varandra och knyta kontakter.

Resan.

Vi reser med Delfin-buss. Avfärd från Göteborg lördag em den 7 augusti, avresa från Taize söndag middag med hemkomst måndag morgon den 16 augusti.

Kostnad.

Beror lite på ålder och hur många vi blir.

Grundpriset är 2.250 kr per person för bussresan, i Taizé bidrar man till omkostnaderna efter möjlighet. För ungdomar ca 60 euros för hela veckan, mer för vuxna med inkomst.

Film och info.

Välkommen till Skutan, Missionskyrkan, torsdag 4 mars kl 19.

Vi ser film från Taizé, fikar och berättar mer.

www.taize.fr

Intresseanmälan:

Maila lena.sollerman@bildan.nu eller christer.holmer@telia.com
eller tommy.tillander@glocalnet.net

Senast 31 mars.